

SWEA Rivierans verksamhetsberättelse 2002

I början av år 2002 började det som så småningom skulle bli SWEA Rivieran. I februari hade en interimsstyrelse tillsatts för att få i gång verksamheten. Vi startade som en underorganisation till SWEA Paris men vårt mål var att så snart som möjligt kunna bilda ett eget Chapter.

Program kommittén påbörjade ett intensivt arbete för att tillfredställa alla medlemmars önskemål på aktiviteter.

En av målsättningarna var att kunna organisera månatliga träffar med föredragshållare.

Under våren hade vi bland annat föreläsningar om:

S.O.S Barnbyar. Vanja Befrits före detta vd för S.O.S Barnbyar höll ett synnerligen fängslande föredrag om den pågående verksamheten.

Rabiega. Ett besök till Vin & Sprits egen vingård gjordes under våren. Där fick vi först en presentation av vingården och därefter möjlighet att provsmaka och köpa deras viner. Utflykten avslutades med lunch i närheten.

Islami, kulturkrokar. Jeanette Olsson höll ett enastående och mycket fascinerande föredrag om hur kvinnor lever i borte världen. Vi fick svar på många frågor och funderingar kring detta.

Qigong. Marina Mattiasson gav en kort introduktion om qigongens historik. Därefter fick vi vara med om en qigongövning under ledning av Ilona Engelbrecht.

Museum. Vi var på musée besök i Nice där vi såg en utställning av den nyss bortgångna Nikki de St Phalle.

Gäst. Kerstin Velander, före detta ordförande i SWEA International, kom och besökte Rivierans Sweor. Kerstin berättade om många av de erfarenheter hon gjort under sin långa tid inom SWEA. Vi fick tips och råd inför vårt bildande av eget Chapter.

Under sommaren ordnades en utflykt med tåg på smalspårig järnväg upp till en liten bergsby några mil norr om Nice.

En annan utflykt gjordes med båt från Cannes till St. Tropez.

Dessutom träffades de Sweor som hade möjlighet till det, på stranden i Cannes för gemensam samvaro och lunch.

Höstens aktiviteter började med

"Coffee morning" Vi drack kaffe och umgicks hemma i Kerstin Roos trädgård.

Textil och design. På temat "textil livet igenom" berättade Barbro Nörgård, med bland annat förflutet inom NK, om hennes arbete inom dessa intressanta områden.

Teater. I St Raphael hade Sassa Olofsson bjudit in en svensk teaterskola med det svenska-franska lärarparet Tinou och Lennart Jacobsson. De unga eleverna spelade upp 3 korta teaterstycken. Därefter deltog elever och lärare i en öppen och tänkvärd diskussion gällande lik- och olikheter mellan svenskar och fransmän.

Under hösten kom vi igång med våra **nätverksluncher**

Först ut var Katarina Berg-Lindau som pratade om **"Hur medveten**

är Du om Ditt sömnbehov”.

Hälsoprodukter. Vi fick se och känna på några av det japanska företaget Nikkens produkter. Såsom madrasser, kuddar, västar m.m. vars grundprincip bygger på energialstrande magnetplattor.

Olivplockning. Eva Trang, bjöd in till sin vin- och olivgård. Vi fick under en dag se och uppleva arbetet på gården.

Japan. Tina Arnesson, som under många år varit bosatt i Japan, höll ett detaljerat och mycket fascinerande föredrag om landet i öster.

Under året har dessutom **en gymnastikgrupp, en matlagningsgrupp, en trädgårdsgrupp och en bokcirkel** startats!

Gymnastikgruppen som leds av Phia Petterson, håller för närvarande till i Antibes men hoppas på att kunna starta upp verksamhet på ytterligare områden.

Matlagningsgruppen, där Maude Nord är sammankallande består av 8 matintresserade Swear som träffas hos varandra och tillsammans lagar och äter de mest fantastiska rätter.

Trädgårdsgruppen med Cathrine Kallerman i spetsen, har botaniserat tillsammans i ”hemma hos” miljö.

Vid årets slut var vi 73 stycken medlemmar!