

Boule i Antibes den 26 april 2013



Solen tvekade men det var varmt och skönt när nybörjare och spelvana träffades för att spela boules. Sjutton Sweor och gäster delades in i lag, fick en kort instruktion och spelet kunde börja....

Tre omgångar skulle avverkas. Så småningom började man inse hur man borde ha spelat. Det var riktigt roligt! De tre bästa spelarna belönades med champagne och rosévin.

Stort tack till sångfågeln Gittan, som såg till att vi kunde äta gott, prata, trivas och sjunga på en närliggande uteservering. Nästa SWEA-boules erbjuder Gittan i november.

Sweorna kommentarer tyder på mer av det samma :

Första boulespelet med SWEA och överhuvudtaget en av de första gångerna jag spelat boules. Absolut inte den sista! Jättekul och så trevliga medspelare!

Första gången för två år sedan blev det nybörjartur! Inte denna gång - men lika roligt ändå. Tack för arrangemanget.

Jättetrevligt att spela även för en total nybörjare! Ett mycket prestigelöst och roande spel.

Härlig morgon i Antibes trots solens frånvaro, men varmt och skönt. Spelet var rafflande, gick bra i början men sista spelet förlorade Härnösand mot Lule. Dock jättekul och många skratt.

Ja, Gittan hon kan då ordna en trevlig dag för oss Sweor. Spelet går upp och ner men mungiporna är alltid uppe, liksom humöret. Tusen tack för en trevlig dag.

Jo, ibland går det urdåligt, förlorade med 0-13 och nästa gång jättebra med vinst 13-1. C'est la vie!!

Prestationerna blev något ojämna men roligt var det i alla fall. Gemensam lunch skulle man kunna göra oftare, mycket trevligt.

Fantastiskt trevligt att få bli inbjuden till denna SWEA-boules. Ännu bättre att jag förutom trevligt boulespel och gemensam lunch fick gå hem med förstapriset av fin champagne.



Text o foto: Ann-Lisa Sundin, Redigering: Eva Nordheim

